

De leden die worden vermeld zijn:

Roversnaam

Appie Kolk, hij woonde naast Storteboom, nu nr. 16	- Grote beer
Wim Andel, hij woonde naast ons op nr. 42	- Boute rover
Henk van Dijk, mijn oudste broer op nr. 44	- Sluipende kat
Klaas Goverts, hij woonde op nr. 48	- Kleine buffel
Albert Prinsen, hij woonde op nr. 28	- Het vliegend hert
F. Janssens, hij woonde naast Lagers op nr. 36	
Jan Andel, oudere broer van Wim Andel	
Johan Lagers, hij woonde op nr. 54 aan de rechterzijde van het huis van Veldhoen.	
Freek Compagne, hij woonde tegenover bakker Nijhuis, zoon van de brugwachter	
Roelof Schepers, zoon van bakker Schepers op nr. 22	
Bennie Kolk, broer van Appie Kolk	
Wim Dam	
Willy van Dijk Bzn., jongere broer van Henk van Dijk	- Boomkruiper
Wim van Dijk Jzn., hij woonde aan de overkant op nr. 25 en was de neef van Henk en Willy van Dijk.	- Het zwijn der Wildernis

Blijkbaar vanwege de winterperiode zijn er zo'n twee maanden na de oprichting van de club geen notulen gemaakt. Op zaterdag 10 januari gaat de club naar Klein Vlak Zwitserland om daar een hut te graven. De notulen van 10-01-1948 vind je hierbij.

10 Jan 1948.

Bijl en zwaard

Drie uur smiddags trekken drie jongens naar vlak Zwitserland om de hut van vijf te graven. Waar werk is het en pluggen steken komt er ook nog bij. Maar wij zijn sterk en dapper. Maar waar blijven Klaas en Albert toch zeker vader helpen maar werken is werken. Eindelijk is het toch klaar en dan ras naar huis.

Bijl en zwaard

H. Dijk

A. Kolk

Bijl en zwaard.